

KINH ĐẠI BẢO TÍCH



QUYỂN 70

Hán dịch: *Đời Bắc Tề, Tam tạng Pháp sư Na-liên-đề-da-xá.*

Pháp hội 16: BỒ-TÁT THẤY THẬT (Phần 10)

Phẩm 23: THIÊN TỬ TỊNH CƯ NÓI KỆ CA NGÔI PHẬT (Phần 1)

Bây giờ các Thiên tử Tịnh cư biết vô lượng chúng sinh được an trụ Bồ-đề ở trong Phật pháp không có suy tư ngờ vực, họ đều vừa ý vui mừng, đều riêng nói kệ vi diệu tán thán công đức Phật.

Thiên tử Tín Thí nói kệ tán thán:

*Xả thí vợ con yêu
Và xả thân được trọng
Đến ngôi vua, của cải
Con lạy Đấng Đàn Độ.*

Thiên tử Lạc Trì Giới nói kệ tán thán:

*Như Lai xưa trì giới
Tất cả không chấp trước
Được quả đến bờ kia
Con lạy Đấng Giới Độ.*

Thiên tử Lạc Nhẫn nói kệ tán thán:

*Xưa Phật tu nhẫn nhục
Chịu được chặt tay chân
Lòng không hề hối nã
Con lạy Đấng Nhẫn Độ.*

Thiên tử Lạc Tinh Tấn nói kệ tán thán:

*Đấng dũng kiện bất thoái
Tinh tấn có đại lực
Đã được thượng Bồ-đề
Con lạy Đấng Nhẫn Độ.*

Thiên tử Lạc Thiền nói kệ tán thán:

*Phật xưa tu thiền định
Thế gian chẳng hay biết
Tam tế được bình đẳng
Con lạy Đấng Nhẫn Độ.*

Thiên tử Oai Đức nói kệ tán thán:

*Đại Hùng nơi Bát-nhã
Tương tục mà tu hành
Chúng được vô tận tuệ
Con lạy Đấng Nhẫn Độ.*

Thiên tử Giới Tuệ nói kệ tán thán:

*Bồ thí và Ái ngữ
Lợi hành cùng Đồng sự
Bốn nhiếp độ chúng sinh
Con lay Đại Đạo Sư.*

Thiên tử Tịnh Tuệ nói kệ tán thán:

*Nơi đại Từ, Bi, Hỷ
Thường tu tập dài lâu
Dùng đó cứu quần sinh
Quy mạng Đại Thuyền Sư.*

Thiên tử Tịnh Tâm nói kệ tán thán:

*Đến được hạnh vô tranh
Điều tâm Đại Mâu-ni
Điều được kẻ chưa điều
Con lay Điều Ngự Sư.*

Thiên tử Vô Cầu Tuệ nói kệ tán thán:

*Tâm rộng, tâm nhu nhuyễn
Tâm điều và các căn
Biết tâm các chúng sinh
Con lay Đấng biết khắp.*

Thiên tử Tịnh Ý nói kệ tán thán:

*Đấng đầy đủ chánh niệm
An trụ trong kiên tuệ
Sáng suốt biết rõ ràng
Lay Đấng Giác Giác tha.*

Thiên tử Trang Nghiêm Tâm nói kệ tán thán:

*Từ lâu tâm Phật tịnh
Cũng tịnh cõi nước Phật
Và tịnh tuệ quần sinh
Con lay Tịnh Pháp Vương.*

Thiên tử Vô Thắng nói kệ tán thán:

*Sở nguyện không bị hoại
Sức hàng phục ma oán
Đầy đủ các nguyện lớn
Vui đẹp chúng chư Thiên.*

Thiên tử Tốc Doanh Sự nói kệ tán thán:

*Như Lai mau biết pháp
Cũng chóng tịnh chúng sinh
Đã thấy pháp khó thấy
Con lay Đấng Tốc Sự.*

Thiên tử Kiến Tinh Tấn nói kệ tán thán:

*Xứ xứ đều giải thoát
Lìa si không các lậu
Đã đến ở bờ kia*

Lạy Đấng Kiên Cố Lực.

Thiên tử Lạc Oai Nghi nói kệ tán thán:

*Ly dục không các lỗi
Trừ tội được lậu tận
Thắng phước điền cho đời
Con lạy Đấng Ứng Cúng.*

Thiên tử Thiện Trụ nói kệ tán thán:

*Thế Tôn trụ chánh pháp
Được ba cõi cúng dường
Một đường an ổn đi
Vì thế con kính lễ.*

Thiên tử Vô Động nói kệ tán thán:

*Phật như núi kiên cố
Chẳng bị gió làm động
Chê khen thường bình đẳng
Vì thế con kính lạy.*

Thiên tử Đắc Bình Đẳng nói kệ tán thán:

*Đại Hùng sắc thù thắng
Đủ ba mươi hai tướng
Có trí tuệ lớn sâu
Lạy Đấng Đoan Chánh Trí.*

Thiên tử Thâm Tuệ nói kệ tán thán:

*Đấng đại thân phi thân
An trụ pháp chân như
Nói rõ nơi thật tế
Thế gian không ai bằng.*

Thiên tử Vô Đẳng Ngại Tuệ nói kệ tán thán:

*Cứu cánh đồng không hai
Dùng kiện hay phục ma
Chẳng nghi nơi nghĩa sâu
Chiếu pháp đến bờ kia.*

Thiên tử Hỷ Ý nói kệ tán thán:

*Hỷ Ý xưa dùng kiện
Sở học đều thông lợi
Bỏ lìa ba cõi này
Như rắn thoát da cũ.*

Thiên tử Định Ý nói kệ tán thán:

*Như đèn trong nhà tối
Hết dầu nên mất sáng
Người trí dứt như vậy
Do nghe Phật pháp vậy.*

Thiên tử Trụ Xa-ma-tha nói kệ tán thán:

Như Lai khắp quan sát

*Bị dục nó trôi buộc
Phật đoạn được lưới dục
Do cầm gươm trí vậy.*

Thiên tử Đa Xa-ma-tha nói kệ tán thán:
*Định tâm và định hành
Định oai nghi cảnh giới
Phật diệt được phiền não
Con lạy Đấng Phục Oán.*

Thiên tử Vô Úy Xa-ma-tha nói kệ tán thán:
*Học Phật Xa-ma-tha
Bồ-tát được danh xưng
Do chánh định dẫn đạo
Thành tựu định tâm Phật.*

Thiên tử Định Thực nói kệ tán thán:
*Tịch diệt tất cả pháp
Của Đại Hùng diễn nói
Đấng Đại Trí hiểu đó
Mau thành Phật Như Lai.*

Thiên tử Thường Quán nói kệ tán thán:
*Thường quán các chúng sinh
Đều theo Như Lai học
Chúng được thắng Bồ-đề
Đầy đủ trí tuệ lớn.*

Thiên tử Trì Đức nói kệ tán thán:
*Phật trí Ba-la-mật-đa
Vì Bồ-tát tu học
Thành Bậc đại oai đức
Thấy được vô lượng pháp.*

Thiên tử Tạo Quang nói kệ tán thán:
*Người được bất tư quang
Sẽ được vui vô cấu
Chỗ Như Lai chiếu thế
Được nghe trí cảnh giới.*

Thiên tử Vô Cấu Quang nói kệ tán thán:
*Các pháp không phân biệt
Do thiện phương tiện vậy
Tu tập trí như vậy
Nên thành Diệu Trượng Phu.*

Thiên tử Vô Sở Trụ nói kệ tán thán:
*Vô trụ không xúc nhiễu
Các pháp không chỗ thấy
Chẳng thấy có tự tha
Phật y chân thật thấy.*

Thiên tử Trạch Tuệ nói kệ tán thán:

*Các pháp không quật trạch
Đạo Sư thấy như vậy
Vì chúng sinh mà nói
Tùy thuận thủ pháp tướng*

Thiên tử Vô Y Tuệ nói kệ tán thán:

*Các pháp không chỗ nương
Xa lìa nơi bị thử
Như Lai hiển chân thật
Như am-la trong tay.*

Thiên tử Hư Không Hành nói kệ tán thán:

*Biết pháp như hư không
Chẳng sinh cũng chẳng diệt
Phật thấy pháp như vậy
Nên lìa được thế gian.*

Thiên tử Vô Tích Tự nói kệ tán thán:

*Không cầu cũng không mạn
Không giác, không bất giác
Y chân, không tự tánh
Là Phật thấy thế gian.*

Thiên tử Tu Tuệ nói kệ tán thán:

*Như nhà ảo thuật giỏi
Ảo hóa các thứ vật
Chẳng thật mà thấy thật
Nên Phật không ai bằng.*

Thiên tử Hỷ Ngộ nói kệ tán thán:

*Như hình tượng trong gương
Dù thấy mà chẳng thực
Phật thấy pháp như vậy
Chẳng mê nơi thế gian.*

Thiên tử Trừ Nghi nói kệ tán thán:

*Phật như vang theo tiếng
Các pháp cũng như vậy
Nói nghe đều chẳng thực
Là Phật thấy thế gian.*

Thiên tử Vô Ngại Biện nói kệ tán thán:

*Người an trụ chánh pháp
Biện tài thuyết thâm diệu
Từ lâu Phật chứng pháp
Nên đầy đủ biện tài.*

Thiên tử Vô Chương Trí nói kệ tán thán:

*Y chân, không tự tánh
Tất cả pháp như vậy*

*Như Lai biết như thật
Nên trì được tối tãm.*

Thiên tử Vô Ưu nói kệ tán thán:

*Không ưu cũng không nã
Không tranh, không nhiều trước
Các pháp không cầu nhiễm
Phật thấy tánh chân thật.*

Thiên tử Hành Cự Túc nói kệ tán thán:

*Không đến cũng không đi
Các pháp vô sở hữu
Như Lai chân thật thấy
Vì đời nói như vậy.*

Thiên tử Thắng Tuệ nói kệ tán thán:

*Không nhiễm cũng không tịnh
Chẳng ngu cũng chẳng trí
Các pháp không năng sở
Phật thấy biết như thật.*

Thiên tử Đắc Vô Ngại nói kệ tán thán:

*Chẳng sáng cũng chẳng tối
Chẳng sắc, chẳng phi sắc
Chẳng buộc, chẳng giải thoát
Phật tuệ thấy như thật.*

Thiên tử Dũng Mục nói kệ tán thán:

*Chẳng co cụm chẳng khắp
Chẳng không cũng chẳng có
Như mộng thọ năm dục
Phật thấy pháp như thật.*

Thiên tử Bất Thuần nói kệ tán thán:

*Chẳng sinh cũng chẳng diệt
Chẳng dừng ở trung gian
Mê đó là vô trí
Chỉ Phật thấy chân thật.*

Thiên tử Trụ Không nói kệ tán thán:

*Chẳng nhân, chẳng chúng sinh
Chẳng dụng, chẳng của đời
Theo thuyết nên có dụng
Phật hay thấy chân thật.*

Thiên tử Trụ Vô Tướng nói kệ tán thán:

*Tất cả pháp được dùng
Nó đều không có tướng
Các pháp tánh tướng lìa
Đạo Sư thấy như vậy.*

Thiên tử Vô Nguyện nói kệ tán thán:

*Do pháp không, vô tướng
Thế nên chẳng khởi nguyện
Giả đặt có nguyện cầu
Chỉ Phật biết như thật.*

Thiên tử Tam-muội Lưu Chú nói kệ tán thán:

*Đã được môn giải thoát
Không có người giải thoát
Phiền não gốc cũng không
Phật thấy tánh chân thật.*

Thiên tử Vô Hủy nói kệ tán thán:

*Lìa bỏ tất cả ác
Hợp những khối công đức
Nên Phật không bị chê
Cũng không có sự chê.*

Thiên tử Điện Vân nói kệ tán thán:

*Dường như mây sấm chớp
Mưa xuống khắp mặt đất
Phật tuôn mưa chánh pháp
Sung túc các quần sinh.*

Thiên tử Bát Đường Nguyễn nói kệ tán thán:

*Lời của Phật vô thượng
Hay chuyển chánh pháp luân
Sáng thấu lý pháp sâu
Đầy đủ Nhất thiết trí.*

Thiên tử Cụ Trí Tuệ nói kệ tán thán:

*Không sinh cũng không diệt
Các pháp tự tánh không
Vì Như Lai khéo biết
Nên dạy lại mọi người.*

Thiên tử Sư Tử Hồng nói kệ tán thán:

*Như Lai sư tử hồng
Lúc diễn nói pháp không
Ngoại đạo đều kinh sợ
Như thú sợ sư tử.*

Thiên tử Nghiệp Vô Phóng Dật nói kệ tán thán:

*Hiện tiền không phóng dật
Phật tu thành Bồ-đề
Đạo Sư nơi chánh pháp
Không dật đến bờ kia*

Thiên tử Trụ Vô Phóng Dật nói kệ tán thán:

*An trụ chẳng phóng dật
Tăng ích Phật chánh pháp
Mười Lực và công hạnh*

Phật pháp chẳng nghĩ bàn.

Thiên tử Vô Phóng Dật Sinh nói kệ tán thán:

*Hội nơi không phóng dật
Trợ đạo được sinh Thiên
Dùng dây cứu quần sinh
Phật cũng tự giải thoát.*

Thiên tử Thành Vô Phóng Dật nói kệ tán thán:

*Không dật được thành tựu
Các cõi nương giải thoát
Thanh văn và Bồ-tát
Đều từ đây mà học.*

Thiên tử Bất Dật Hành nói kệ tán thán:

*Bao nhiêu các Phật tử
Thường hành chẳng phóng dật
Hay được Nhất thiết trí
Vì khéo quán thế gian.*

Thiên tử Vô Dật Hộ nói kệ tán thán:

*Lúc Phật tu Bồ-đề
Giữ gìn chẳng phóng dật
Đến được thắng Bồ-đề
Vì đại Bi trang nghiêm.*

Thiên tử Trụ Bất Phóng Dật nói kệ tán thán:

*Nếu trụ chẳng phóng dật
Giản trạch pháp nhất tướng
Phật tử đại dũng kiện
Sẽ được sự nghiệp cha.*

Thiên tử Lạc Bất Phóng Dật nói kệ tán thán:

*Dũng kiện ưa chẳng dật
Hay phá núi phiền não
Dây đồng dùng Phật trí
Mau dứt khối cao mạn*

Thiên tử Kiên Trì Bất Phóng Dật nói kệ tán thán:

*Giữ gìn không phóng dật
Xưa cầu Nhất thiết trí
A-tăng-kỳ ức kiếp
Phật tâm không mỏi mệt.*

Thiên tử Xa-ma-tha Hiện Tiền nói kệ tán thán:

*Pháp tánh tự tịch diệt
Là cảnh giới chư Phật
Người trí nương đó trụ
Hay đến thắng Bồ-đề.*

Thiên tử Y Xa-ma-tha nói kệ tán thán:

Chư Phật nương Xa-ma

*Nương mà chẳng chấp trước
Chúng sinh diệt phiền não
Như mưa sạch bụi nhơ.*

Thiên tử Trụ Xa-ma-tha nói kệ tán thán:

*Chư Phật trụ Xa-ma
Bất động như Thái sơn
Thiên ma chẳng hoại được
Tâm tịch nên con lay.*

Thiên tử Xa-ma-tha Điều Phục nói kệ tán thán:

*Xa-ma chỗ điều phục
Phật tử không chê bai
Úc ma chẳng động được
Ly dục như La-hán.*

Thiên tử Tu Xa-ma-tha nói kệ tán thán:

*Đại Hùng xưa tu tập
Xa-ma-tha đại định
Không ai biết tâm Phật
Y đâu được thiên định.*

Thiên tử Xa-ma-tha Thượng Thủ nói kệ tán thán:

*Phật chuyển chánh pháp luân
Liên được Xa-ma-tha
Pháp khác đều y đó
Vì thế được Bồ-đề.*

Thiên tử Lưu Xa-ma-tha nói kệ tán thán:

*Phật nói Xa-ma-tha
Đây là lòng lười tâm
Chúng sinh sa ngục mê
Phật dạy hàng phục tâm.*

Thiên tử Xa-ma-tha Cảnh Giới nói kệ tán thán:

*Chư Phật diệu cảnh giới
Đó là Xa-ma-tha
Tu đây được vô ngại
Thành tựu Đại Đạo Sư.*

Thiên tử Mãn Túc Xa-ma-tha nói kệ tán thán:

*Dùng thiên sung mãn tâm
Rồi lại tu tập tuệ
Nên Phật được Bồ-đề
Lại hay an chúng sinh.*

Thiên tử Trọng Xa-ma-tha nói kệ tán thán:

*Chẳng thấy có đạo khác
Chỉ ở trong Phật pháp
Chúng được đại trí tuệ
Thành bậc Vô Thượng Sĩ.*

Thiên tử Hân Tỳ-bà-xá-na nói kệ tán thán:

*Phật nương Tỳ-xá-na
Hay thấy tất cả pháp
Bồ-tát tùy thuận học
Thành tựu Tự nhiên trí.*

Thiên tử Sinh Tỳ-bà-xá-na nói kệ tán thán:

*Vì đến trí bờ kia
Nên thành đại Y vương
Hiện thị bốn chân đế
Đều do Tỳ-xá-na.*

Thiên tử Trụ Tỳ-bà-xá-na nói kệ tán thán:

*Trụ Tỳ-bà-xá-na
Như thật biết các pháp
Dùng kiện chứng Bồ-đề
Hay thành Đại Đạo Sư.*

Thiên tử Tu Tận Tỳ-bà-xá-na nói kệ tán thán:

*Đại Sĩ dùng trí tuệ
Tu tập thắng Bồ-đề
Chẳng sinh cảnh giới thức
Thành tựu Đại Đạo Sư.*

Thiên tử Lạc Tỳ-bà-xá-na nói kệ tán thán:

*Người trí nương chân thật
Quan sát pháp như đây
Hay được quả vô đẳng
Thành Phật hiệu Đạo Sư.*

Thiên tử Cần Tập Tỳ-bà-xá-na nói kệ tán thán:

*Do siêng tu trí tuệ
Hay lập các khổ hạnh
Kia thành khó hàng phục
Chẳng bị tà đạo hoại.*

Thiên tử Tỳ-bà-xá-na nói kệ tán thán:

*Bao nhiêu các Phật tử
Do quan sát pháp tướng
Biết pháp tướng ấy rồi
Thành tựu Điều Ngự Sư.*

Thiên tử Tu Tỳ-bà-xá-na nói kệ tán thán:

*Như Lai đã lâu xa
Tu tập thắng trí tuệ
Hay thành Nhất thiết trí
Độ thoát vô lượng chúng.*

Thiên tử Thù Thắng Hành nói kệ tán thán:

*Phật tu Nhất thiết trí
Thành tựu Đại Đạo Sư*

*Dùng pháp cứu thế gian
Vượt khỏi dòng nước xiết.*

Thiên tử Trụ Tỳ-bà-xá-na nói kệ tán thán:

*Trụ Tỳ-bà-xá-na
Quán sát tất cả pháp
Xuất sinh các Phật pháp
Đất sinh cây Ni-câu.*

Thiên tử Trì Tỳ-bà-xá-na nói kệ tán thán:

*Thế Tôn các Phật tử
Nhiếp thọ thắng trí tuệ
Được thượng Bồ-đề rồi
Hay độ các chúng sinh.*

Thiên tử Du Hý Tỳ-bà-xá-na nói kệ tán thán:

*Dạo chơi nơi các pháp
Được Phật vô sở úy
Không khiếp cũng không sợ
Thắng trí đại Mâu-ni.*

Thiên tử Tùy Thuận Tỳ-bà-xá-na nói kệ tán thán:

*Đại Hùng nơi các pháp
Đều hội Tỳ-xá-na
Quan sát không tự tánh
Đây là Phật Bồ-đề.*

Thiên tử Tỳ-bà-xá-na Kiên Cố nói kệ tán thán:

*Chư Phật trí kiên cố
Nơi pháp không chỗ sợ
Xem thấy quần sinh khổ
Hay khởi đại Bi tâm.*

Thiên tử Tỳ-bà-xá-na nói kệ tán thán:

*Do trí đến Bồ-đề
Có trí hay khéo học
Phật được thắng Bồ-đề
Độ thoát các chúng sinh.*

Thiên tử Tu Không nói kệ tán thán:

*Tu tập nơi pháp Không
Người trí ngộ Bồ-đề
Phá hoại các lao ngục
Cũng độ kẻ bị trôi.*

Thiên tử Giải Không nói kệ tán thán:

*Vì Thế Tôn giải Không
Nên chẳng thấy thân mạng
Không duyên, không tự tánh
Nương đây vì đời nói.*

Thiên tử Không Cảnh Giới nói kệ tán thán:

*Tất cả cảnh giới Phật
Các pháp tánh tự không
Đại Hùng học trong đó
Vì thương cứu chúng sinh.*

Thiên tử Tín Không nói kệ tán thán:

*Như Lai lìa cầu uế
Bồ úy cũng đã lâu
Chẳng chấp ở các pháp
Như gió không tựa đầu.*

Thiên tử Lạc Không nói kệ tán thán:

*Người tu tập pháp Không
Hay ưa cảnh giới Phật
Cũng là cúng dường Phật
Đều thành Vô thượng cúng.*

Thiên tử Không Kiến Lập nói kệ tán thán:

*Do tu tập pháp Không
Đạo Sư hay kiến lập
Thông đạt pháp Không rồi
Thành tựu Thế Gian Giải.*

Thiên tử Hương Không nói kệ tán thán:

*Phật biết không một pháp
Chẳng là Niết-bàn ấy
Các pháp đến Niết-bàn
Đó là Phật Bồ-đề.*

Thiên tử Không Thành Tựu nói kệ tán thán:

*Đã được Không tịch định
Phật tử được thành tựu
Chúng ấy cúng dường Phật
Là người tu pháp Không.*

Thiên tử Thú Không nói kệ tán thán:

*Bao nhiêu người quy Không
Có trí chẳng ngu si
Vô trước đoạn phiền não
Ly cầu được Bồ-đề.*

Thiên tử Mãn Túc Không nói kệ tán thán:

*Phật pháp được mãn túc
Thành tựu khó hàng phục
Bao nhiêu người tu Không
Hay lợi ích thế gian.*

Thiên tử Trụ Không nói kệ tán thán:

*An trụ trong Phật pháp
Người hay tu không trí
Vô lượng các ma chúng*

Chẳng động được chúng ấy.

Thiên tử Lạc Vô Tướng nói kệ tán thán:

*Mừng ưa nơi vô tướng
Chẳng trước trong hữu tướng
Giản trạch các pháp rồi
Phật hay siêu thế gian.*

Thiên tử Vô Tướng Hành nói kệ tán thán:

*Lúc tập hành vô tướng
Thanh tịnh tịch diệt hạnh
Lìa mọi tướng chúng sinh
Ma chẳng biết chỗ họ.*

Thiên tử Vô Tướng Cảnh Giới nói kệ tán thán:

*Cảnh giới Phật vô tướng
Như Lai tu trong ấy
Vô tướng khó chứng hiểu
Con lạy Đấng hành định.*

Thiên tử Khát Lạc Vô Tướng nói kệ tán thán:

*Tất cả đại chúng đây
Khát ưa pháp vô tướng
Mong cầu Phật Bồ-đề
Cúng dường Thiên Nhân Sư.*

Thiên tử Tu Vô Tướng Hành nói kệ tán thán:

*Như Lai nơi vô tướng
Ngày đêm thường tu hành
Trời, người và quỷ thần
Chẳng biết chỗ Phật đến.*

Thiên tử Vô Tướng Giải Thoát nói kệ tán thán:

*Đại Hùng trụ vô tướng
Tư lương tất cả pháp
Đạo Sư đã tu học
Vì thế con kính lễ.*

Thiên tử Vô Tướng Du Hý nói kệ tán thán:

*Đại Từ hiện du hý
Thường nương pháp vô tướng
Vì thành thực chúng sinh
An trụ trong Phật trí.*

Thiên tử Vô Tướng Thành Tụ nói kệ tán thán:

*Người khéo tu lìa tướng
Hay được Phật Bồ-đề
Cũng hay cúng dường Phật
Như con kính mến cha.*

Thiên tử Cừ Lạc Vô Tướng nói kệ tán thán:

Người mến Phật chánh pháp

*Tức là tháp chúng sinh
Bao nhiêu người là tướng
Được ở chỗ của Thầy.*

Thiên tử Vô Tướng Đạo nói kệ tán thán:

*Chúng sinh những chỗ về
Nương đạo được tế độ
Vô trước tịch diệt hạnh
Như Lai tối vô thượng.*

Thiên tử Tín Vô Tướng nói kệ tán thán:

*Người tin hiểu vô tướng
Tịch diệt là các oán
Con lạy tất cả Phật
Đáng tự độ độ người.*

Thiên tử Thú Vô Nguyện nói kệ tán thán:

*Thế Tôn có những nguyện
Cầu tìm chẳng nắm bắt
Chúng ấy là sở tác
Là Phật xuất thế gian.*

Thiên tử Tu Vô Nguyện nói kệ tán thán:

*Nơi có chẳng khởi nguyện
Tu hành tâm tịch diệt
Đứt trừ dây khát ái
Là Phật là thế gian.*

Thiên tử Vô Nguyện Sinh nói kệ tán thán:

*Người được đại tinh tấn
Nơi có là khát ái
Các con của Như Lai
Đều lạy cha của mình.*

Thiên tử Tùng Vô Nguyện Sinh nói kệ tán thán:

*Chúng ấy chẳng khởi nguyện
Nơi có mà phá có
Đứt rời được dây ái
Phật tử là chê bai.*

Thiên tử Vô Nguyện Giải Thoát nói kệ tán thán:

*Vô nguyện được giải thoát
Chẳng cầu là trời buộc
Buông bỏ chẳng khởi nguyện
Phật tử giữ oai đức.*

Thiên tử Xuất Vô Nguyện nói kệ tán thán:

*Xuất ly dòng hoang vu
Nhỏ đứt gốc ái nhiễm
Chúng con lạy Như Lai
Đáng trừ được đói khát.*

Thiên tử Tất Định Vô Nguyên nói kệ tán thán:

*Người khéo biết hữu khổ
Biết thế lạc hư vọng
Phật là cha chúng con
Chúng là con Đạo Sư.*

Thiên tử Hương Vô Nguyên nói kệ tán thán:

*Người nơi hữu thấy khổ
Người ấy được điều phục
Con lạy Bạc khéo điều
Phá hữu Điều Ngự Sư.*

Thiên tử Siêu Vô Nguyên nói kệ tán thán:

*Vượt khỏi đồng hoang hữu
Được ở chỗ an ổn
Khấp lạy Đại Đạo Sư
Đã phục phiền não oán.*

Thiên tử Bi Vô Nguyên Khải nói kệ tán thán:

*Chiến thắng phá oán địch
Kẻ tối cường khó phục
Hàng các ma chúng rồi
Dững kiện chẳng cầu hữu.*

Thiên tử Vô Nguyên Lực nói kệ tán thán:

*Đại lực nơi giải thoát
Dứt được các dây ma
Các hàng Phật tử này
Xem ma như cỏ nhỏ.*

Thiên tử Quán Thân nói kệ tán thán:

*Các hữu quán thân này
Họ hay mến Phật pháp
Không thân, không tác giả
Chúng ấy tùy thuận pháp.*

Thiên tử Niệm Thân nói kệ tán thán:

*Suy niệm nơi thân này
Dơ nhớp không thanh tịnh
Đã biết thân như thật
Kính lạy Đại Đạo Sư.*

Thiên tử Yêm Hoạn Thân nói kệ tán thán:

*Buộc niệm nơi nội thân
Xem thấy tướng bất tịnh
Họ là được thân khổ
Điều phục nên kính lễ.*

Thiên tử Xả Thân nói kệ tán thán:

*Bỏ thân máu mủ này
Như rắn thoát da cũ*

*Kính lạy nơi phi thân
Là thân Đại Như Lai.*

Thiên tử Yêm Ó Thân nói kệ tán thán:

*Chán ghét thân máu mủ
Chẳng sạch rất hôi dơ
Bỏ thân bất tịnh này
Quy kính Thiên Nhân Sư.*

Thiên tử Hoạn Thân Bì Lao nói kệ tán thán:

*Thân hư rã đáng sợ
Phật tử cầu thanh tịnh
Chúng ấy đều lạy Phật
Được tu thân chánh pháp.*

Thiên tử Bồ Thân nói kệ tán thán:

*Xem biết bốn đại này
Dường như rắn độc ác
Chúng ấy vượt khỏi thân
Kính lạy Đại Đạo Sư.*

Thiên tử Kiến Thân Quá nói kệ tán thán:

*Hiện tiền thấy thân lỗi
Là được mắt trí tuệ
Chiếu rõ ba cõi này
Người trí nương Phật tuệ*

Thiên tử Bất Lạc Thân nói kệ tán thán:

*Những ai chẳng ưa thân
Chẳng dựa ở pháp tướng
Không mắc nơi kết sử
Chúng ấy lạy Điều Ngự.*

Thiên tử Ư Hữu Khởi Oán Tướng nói kệ tán thán:

*Nơi hữu tướng oán thù
Tu quán phá các hữu
Phật tử học như vậy
Sinh trí ngộ Bồ-đề.*

Thiên tử Hoại Hữu nói kệ tán thán:

*Nơi hữu thấy lỗi rồi
Biết được diệt vô úy
Phật tử siêng cầu đạo
Được hưởng di sản cha.*

Thiên tử Khí Hữu nói kệ tán thán:

*Tu học bỏ các hữu
Thích ở đại Niết-bàn
Tâm định là kết sử
Con lạy Đại Đạo Sư.*

Thiên tử Đoạn Hữu nói kệ tán thán:

*Dứt trừ gốc rễ hữu
Chiếu suốt cõi tam thiên
Các con của Thế Tôn
Sở học đều thông lợi.*

Thiên tử Độ Hữu nói kệ tán thán:

*Đã qua khỏi biển hữu
Cứu tế kẻ cô độc
Ở trong ba cõi này
Chúng ấy chẳng tại số.*

Thiên tử Phá Hữu nói kệ tán thán:

*Phật tử người hành đạo
Phá được hết ba cõi
Họ đã cúng dường Phật
Vì giáo hóa chúng sinh.*

Thiên tử Ư Hữu Giải Thoát nói kệ tán thán:

*Giải thoát được dòng hữu
Cứu cánh trụ hậu tế
Đại Hùng xuất thế gian
Kính lạy Đấng đoan hữu.*

Thiên tử Diệt Hữu nói kệ tán thán:

*Diệt trừ gốc rễ hữu
Khỏi hữu đến bờ kia
Đã đoạn nơi hậu tế
Thế gian không bằng Phật.*

Thiên tử Trụ Hậu Tế nói kệ tán thán:

*Như Lai trụ hậu tế
Tịch diệt đến bỉ ngạn
Nhất Thiết Trí độ hữu
Giác ngộ người chưa ngộ.*

Thiên tử Ư Hữu Trụ Hậu Tế nói kệ tán thán:

*Phật trụ nơi hậu tế
Nói rõ nhân ba hữu
Chẳng thấy có kết sử
Sau được chẳng sinh hữu.*

Thiên tử Đắc Diệt Hữu nói kệ tán thán:

*Biết hữu không tịch rồi
Mở được nhân ba hữu
Tinh tấn chẳng khiếp nhược
Con lạy đấng bình đẳng.*

Thiên tử Độ Hữu Đáo Bỉ Ngạn nói kệ tán thán:

*Khỏi hữu đến bờ kia
Nhỏ trừ nguồn gốc hữu
Cứu độ các quần sinh
Đạo Sư thương tất cả.*

Thiên tử Ư Thọ Vô Nãi nói kệ tán thán:

*Nơi thọ không công cao
Không tư cũng không lự
Thiền sự đều hiểu biết
Xem thọ như bóng nước.*

Thiên tử Giải Thọ nói kệ tán thán:

*Như Lai biết các thọ
Xưa nay không tự tánh
Chỗ phàm phu chấp trước
Như mộng thọ dục lạc.*

Thiên tử Quán Thọ nói kệ tán thán:

*Có trí quán các thọ
Hay được nơi đường thiện
Chẳng sinh thọ vị lai
Như vậy thấy Đạo Sư.*

Thiên tử Ly Thọ nói kệ tán thán:

*Năng thọ và sở thọ
Phật thấy không tự tánh
Liên nói cho chúng sinh
Câu thậm thâm khó biết.*

Thiên tử Quyết Định Tri Thọ nói kệ tán thán:

*Các thọ chỉ thế đế
Trong nhất nghĩa không có
Như Lai nói chân thật
Trừ dứt nghi thế gian.*

Thiên tử Thiện Giải Thọ nói kệ tán thán:

*Thế Tôn khéo biết thọ
Như mây trong hư không
Ai mê người vô trí
Riêng có Phật thật hiểu.*

Thiên tử Thông Đạt Thọ nói kệ tán thán:

*Như Lai đạt các thọ
Hiểu thọ đến bờ kia
Biết thọ không ngã sở
Thuyết pháp là tối thượng.*

Thiên tử Độ Thọ nói kệ tán thán:

*Thế Tôn lâu đã khỏi
Biển ba thọ khó qua
Bỏ rời bùn lầy nơ
Phật trí hiệu Vô thượng.*

Thiên tử Đoạn Thọ nói kệ tán thán:

*Đạo Sư nơi các thọ
Biết rõ xuất thế gian*

*Lìa khỏi bùn ô nhiễm
Chẳng chấp trước các hữu.*

Thiên tử Tư Thọ nói kệ tán thán:

*Như Lai niệm các thọ
Do thọ mà đời khổ
Chúng sinh phiền não trói
Phật trí chân thật tánh.*

Thiên tử Giải Tâm nói kệ tán thán:

*Phật tâm phục phiền não
Cũng hàng các ma oán
Y chân không bị phá
Nên Phật hiệu Mâu-ni*

Thiên tử Thức Tâm nói kệ tán thán:

*Phật biết rõ tâm tướng
Như nhà ảo thuật giỏi
Hóa ra các thứ hình
Nên Phật hiệu Ứng Cúng.*

Thiên tử Tâm Hành nói kệ tán thán:

*Đại Hùng đã tu hành
Dứt được tâm sở duyên
Ức kiếp a-tăng-kỳ
Tâm tánh chẳng nắm bắt.*

Thiên tử Nhiếp Tâm nói kệ tán thán:

*Tháo động khó điều phục
Vô thể mà ở hang
Phật đoạn tâm tức tật
Nên được thọ cúng dường.*

Thiên tử Giản Trạch Tâm nói kệ tán thán:

*Phật đã giản trạch tâm
Chúng sinh bị tâm trói
Phật biết được chân thật
Như ảo sư dạy con.*

Thiên tử Tu Tâm Cảnh Giới nói kệ tán thán:

*Sở hành tâm cảnh giới
Đạo Sư quyết định thấy
Như mộng thọ năm dục
Làm mê kẻ ngu si.*

Thiên tử Tâm Tự Tại nói kệ tán thán:

*Điều phục tác nghiệp rồi
Tâm không phân biệt sự
Như Lai thấy tâm tướng
Thế gian chẳng biết được.*

Thiên tử Tâm Dững nói kệ tán thán:

*Nói rằng người tâm dũng
Hay phá chúng ma quân
Người dùng tâm thấy tâm
Quán tâm chẳng mỗi mết.*

Thiên tử Kiến Lập nói kệ tán thán:

*Như Lai quán chúng sinh
Người kiến lập nơi pháp
Dùng tâm biết được tâm
Họ là chân Phật tử.*

Thiên tử Định Tâm nói kệ tán thán:

*Những người phục được tâm
Họ hay hành tịch diệt
Người ấy lìa trôi buộc
Chẳng bị ma làm não.*

Thiên tử Nhu Nhuyễn Tâm nói kệ tán thán:

*Tâm dũng kiện nhu nhuyễn
Điều phục các chúng sinh
Những người ưa Phật pháp
Chẳng chấp trước dục lạc.*

Thiên tử Tịnh Tâm nói kệ tán thán:

*Thiện tâm thích thanh tịnh
Suy gẫm mà tác nghiệp
Nghe Phật chánh pháp rồi
Không còn nghi nghĩa sâu.*

Thiên tử Trụ Pháp nói kệ tán thán:

*Nghĩ tâm hướng đến pháp
Rất thích chẳng lui mất
Họ là chân Phật tử
Đã đến chỗ điều phục.*

Thiên tử Tư Duy Pháp nói kệ tán thán:

*Tư duy nơi pháp giới
Cảnh giới không chẳng một
Tất cả pháp giới tịnh
Là chỗ học của Phật.*

Thiên tử Pháp Giới Kiến Lập nói kệ tán thán:

*Pháp giới được kiến lập
Là tâm đại Từ bi
Hay trụ trong nhất tướng
Họ là chân Phật tử.*

Thiên tử Pháp Giới Cảnh Giới nói kệ tán thán:

*Thế Tôn nói pháp giới
Đó là các cõi Phật
Đại Sĩ chỗ sở hành*

Trí ấy chẳng nghĩ bàn.

Thiên tử Pháp Giới Sinh nói kệ tán thán:

*Pháp giới chỗ xuất sinh
Trí ấy khó nghĩ bàn
Chẳng nghĩ Phật pháp sâu
Cũng biết các căn tánh.*

Thiên tử Nhập Pháp Giới nói kệ tán thán:

*Người nhập thâm pháp giới
Hiểu pháp không gì bằng
Trí lực chẳng nghĩ bàn
Cũng được các diệu nguyện.*

Thiên tử Pháp Giới Vô úy nói kệ tán thán:

*Đã được pháp vô úy
Là trụ chỗ an ổn
Có được sức biện tài
Không ai sánh bằng được.*

Thiên tử Thiện Giải Pháp Giới nói kệ tán thán:

*Như Lai hiểu pháp giới
Cũng đạt Nhất thiết trí
Thị hiện tướng pháp giới
Như am-la trong tay.*

Thiên tử Trụ Pháp Giới nói kệ tán thán:

*Thế Tôn trụ pháp giới
Thấy pháp chân thật tánh
Chẳng nương cũng chẳng lìa
Chẳng giữ cũng chẳng bỏ.*

Thiên tử Pháp Giới Hành nói kệ tán thán:

*Như Lai hành pháp giới
Tịch tĩnh như hư không
Cảnh giới Đại Mâu-ni
Kính lạy Từ Bi Phụ.*

Thiên tử Quy Pháp Giới nói kệ tán thán:

*Theo nhiều thứ pháp môn
Thế Tôn nói pháp giới
Trong các pháp môn ấy
Không tâm cũng không sắc.*

Thiên tử Pháp Giới Tinh Tấn nói kệ tán thán:

*Thế Tôn nói tinh tấn
Biết được nơi pháp giới
Nhân vì tu tinh tấn
Giác trí đến bờ kia.*

Thiên tử Pháp Giới Sung Mãn nói kệ tán thán:

Đại Từ dùng chánh pháp

*No đầy các thế gian
Người biết được pháp giới
Thì được trụ Bồ-đề.*

Thiên tử Triệt Pháp Giới nói kệ tán thán:

*Phật thấu tỏ thâm pháp
Nên hay quán thế gian
Đã biết rõ pháp giới
Con lạy Thiên Nhân Sư.*

Thiên tử Trụ Trí Xứ nói kệ tán thán:

*Xứ ấy trên tất cả
Trí Như Lai chứng được
Pháp giới và mười phương
Chỗ đi của Đạo Sư.*

Thiên tử Trụ Xứ nói kệ tán thán:

*Pháp giới là trụ xứ
Là đạo bậc trí hành
Trọn tất cả các pháp
Đều hiểu là một tướng.*

Thiên tử Tri Xứ nói kệ tán thán:

*Thế Tôn biết pháp giới
Đã làm một tướng tu
Chúng sinh các dục tánh
Phật cũng đều biết rõ.*

Thiên tử Xuất Xứ nói kệ tán thán:

*Lấy được Nhất thiết trí
Gọi là hàng Phật tử
Ở chỗ pháp giới này
Chỉ trí biết được thôi.*

Thiên tử Học Xứ nói kệ tán thán:

*Người tu tập pháp giới
An trụ trong Bồ-đề
Thấu được chỗ tự nhiên
Mau thành Phật Như Lai.*

Thiên tử Phi Xứ Học nói kệ tán thán:

*Người được thấy phi xứ
Hay thích Như Lai giáo
Ngàn ức chúng ma quân
Chẳng mê hoặc được họ.*

Thiên tử Tri Phi Xứ nói kệ tán thán:

*Thấy biết được phi xứ
Người trí được mừng vui
Chúng con tu chánh giác
Ức ma chẳng động được.*

Thiên tử Thâm Mật Xứ nói kệ tán thán:

*Khéo học chỗ thâm trí
An trụ trong chánh pháp
Cỡi được ma Ba-tuần
Như xe đóng ngựa thuận.*

Thiên tử Thiện Phi Xứ nói kệ tán thán:

*Phi xứ thiện pháp giới
Tập học nơi nhất tướng
Nếu ma mà nào được
Phật nói không hề có.*

Thiên tử Trụ Xứ nói kệ tán thán:

*Thị xứ và phi xứ
Chỉ bày người ngu si
Như Lai tự giác rồi
Lại nói dạy chúng sinh*

Thiên tử Thiện Thủ nói kệ tán thán:

*Nhân ấy lấy được sự
Và tác nghiệp thuở xưa
Chỗ nhân ấy tu nghiệp
Thế Tôn đều biết rõ.*

Thiên tử Xảo Nghiệp Thiên tử nói kệ tán thán

*Tham dục và giận si
Phật cũng biết nghiệp nhân
Là nhân, là nghiệp ấy
Như Lai đều biết rõ.*

Thiên tử Tri Đương Lai nói kệ tán thán:

*Biết đời đương lai ấy
Chúng sinh sở tác nghiệp
Nhân sở tác nghiệp ấy
Xứ ấy Phật biết rõ.*

Thiên tử Tư Hiện Tại nói kệ tán thán:

*Khắp đến mười phương cõi
Chúng sinh nghiệp và nhân
Xứ và nhân nghiệp sự
Đạo Sư đều biết rõ.*

Thiên tử Lục Cảnh Giới nói kệ tán thán:

*Hoặc nghiệp hoặc là nhân
Xứ sở và xuất sinh
Như Lai đều biết rõ
Nên hiệu Thiên Nhân Sư.*

Thiên tử Lạc Lạc nói kệ tán thán:

*Nhân nghiệp và xứ sở
Quả báo trong ba cõi
Họ có sự tạo tác*

Như Lai đều biết rõ.

Thiên tử Lục Chủ nói kệ tán thán:

*Các việc làm, nghiệp nhân
Báo nhân và nhân duyên
Xử sở tánh tự là
Là chỗ Phật không có.*

Thiên tử Lục Cát Tường nói kệ tán thán:

*Các việc làm, nghiệp nhân
Bởi nhân duyên thế đế
Quả báo được thọ dụng
Phật biết nó đều không.*

Thiên tử Lục Duyệt nói kệ tán thán:

*Các việc làm do nghiệp
Bởi nhân duyên tục đế
Phật tự biết rõ rồi
Nói nó không tự tánh.*

Thiên tử Lục Du Hý nói kệ tán thán:

*Các việc làm do duyên
Chỗ nhân duyên thế đế
Chẳng do tự, tha sinh
Phật biết từ duyên khởi.*

